

Weilustwekker



Schooljaar 2018-2019

Nr. 17

10 januari 2019

VAN HET TEAM

Beste ouders en verzorgers,

We zitten al weer in de 'tweede helft' van dit schooljaar.



Het eerste wat ons te doen staat, is u allemaal een fantastisch jaar toe te wensen.

Laten we elkaar toewensen dat 2019 een mooi jaar gaat worden waarbij iedereen bereikt wat hij / zij nastreeft, heel veel liefde en geduld ervaart en daarbij een goede gezondheid houdt.

Laten we hopen dat de samenwerking blijft zoals die is en dat we er voor de kinderen een leerzaam, maar ook gezellig schooljaar van gaan maken.

Ik hoop dat u allemaal van een sfeervolle en rustige vakantie hebt kunnen genieten en dat iedereen vol energie aan de slag kan.

'Andere schooltijden' staat, zoals in eerder gegeven informatie, opnieuw op de agenda van Weilust in het overleg met de medezeggenschapsraad.

We hebben de ambitie om in 2019-2020 het schooljaar te starten met andere schooltijden, bij instemming van de MR.

Daarbij gaan we er nog steeds van uit dat alle kinderen (in twee verschillende 'shifts', bijvoorbeeld gr. 1 t/m 3 tussen 11.45 en 12.00 uur en gr. 4 t/m 8 tussen 12.15 en 12.30 uur), tegen kostprijs samen in de klas met de leerkracht eten.

Daarna hebben de leerlingen een half uur pauze en dan spelen ze buiten, onder toezicht van overblijfmedewerkers, onderwijsassistenten en/of pedagogisch medewerkers, ingehuurd van Kober. Ook in twee shifts, zodat iedereen voldoende ruimte en aandacht heeft.

De schooltijden gaan dan veranderen. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de kinderen op school van 8.30 uur tot 14.45 uur.

Op woensdag zijn de kinderen uit om 12.15 en eten ze thuis.

Er is een enigszins aangepast plan geschreven en dat wordt in de volgende MR vergadering besproken.

We houden u zo goed mogelijk op de hoogte, zodat u de ontwikkelingen kunt volgen.

Uiteraard zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden altijd bespreekbaar met de directie.





We hebben bij de Gemeente nog eens nagevraagd wanneer de beloofde 'telling' met betrekking tot de verkeersveiligheid rond het zebrapad aan de Heerbaan (bij de stoplichten voor de school) plaats gaat vinden. We hebben te horen gekregen dat dat op 29 januari gaat gebeuren. Daarna komen we met de resultaten daarvan bij elkaar om te bespreken of de situatie al dan niet verbeterd of aangepast dient te worden.

Op mijn verzoek hebben enkele ouders gereageerd met suggesties om de situatie aan te passen. Hartelijk dank daarvoor. Die ideeën zijn doorgestuurd naar de veiligheidsdeskundige van de Gemeente en zullen zeker in het overleg besproken en (misschien) meegenomen worden. We houden u op de hoogte. Wel fijn te melden dat de leerlinge die destijds het slachtoffer was nu gelukkig weer gezond en wel in de klas zit. Ze herstelt goed.



Ik denk dat het goed is om aan het begin van het nieuwe jaar u allemaal nog eens aan enkele zaken te herinneren, of ze gewoon weer eens te benoemen.



centrum voor
jeugd en gezin

U weet toch dat u één keer per twee weken op school welkom bent om eventuele opvoedings- en/of ontwikkelingszaken rond uw kind(eren) te bespreken met een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Wij hebben enkele jaren mogen samenwerken met Daniëlle Ritsema, maar door een onderlinge ruil mogen we nu gaan

samenwerken met Lesley Feskens.

Steeds op donderdagen van 8.30 tot 9.30 uur in de personeelskamer van de school, of de kamer van de intern begeleiders.

Volgende week donderdag (17 januari) is weer de eerstvolgende keer. Wees welkom. Een afspraak maken mag, maar hoeft niet. Het is een inloopspreekuur.

Velen hebben al profijt gehad van het CJG bij de opvoeding van hun kinderen.



Nog steeds sparen wij oude kleding, schoeisel en textiel, lege batterijen en lege printercartridges in de entreehal van de school of op de speelplaats.

Wij krijgen daar een kleine vergoeding voor waarvan wij sparen voor leuke dingen voor de leerlingen.

In maart 2020 bestaat de school 50 jaar.

Dat moet natuurlijk gevierd gaan worden. Goed om daar al vast voor te sparen, denk ik.

Er is ook een ouder die plastic flessendoppen spaart voor het fonds opleiding voor blinden geleidehonden. Daarvoor staat ook een doosje in de hal van de school.



Hoewel het al heel veel beter gaat, toch nog een herinnering aan het stoppen voor de school bij het halen en brengen van uw kinderen. Er mag op de Draaiboom niet gestopt worden, ook niet bij slecht weer. Wilt u daar nog eens aan denken als u bij slecht weer haast hebt.

Laten we er elkaar correct en betrokken op aanspreken voor een optimale veiligheid voor leerlingen die met de fiets of lopend naar school komen.

Tenslotte graag nog een keertje aandacht voor gezondheid in het algemeen en gezonde voeding.

Bij kbs Weilust en Kober kinderopvang vinden we het heel belangrijk dat kinderen gezond en wel opgroeien. Bij een gezonde leefstijl hoort ook gezonde voeding, thuis maar ook tijdens schooltijd of bij de bso.



Tijdens het overblijven bieden we als extra service water en thee aan. We vragen alle ouders steeds met klem om een gezonde lunch mee naar school te geven en snoep thuis te willen laten. We merken dat veel ouders dit goed oppakken en dat vinden we fijn.

Toch wordt helaas nog door enkele ouders snoep of koek meegegeven naar school. Snoep en koek willen we echt zo veel mogelijk vermijden.

We snappen dat u uw kind wilt verwennen, maar dat kan ook op een andere manier. Denk bijvoorbeeld aan rozijnen, druiven, noten, tomaatjes, worteltjes, een stukje kaas of worst. Dit is gezond, lekker en zorgt er bovendien voor dat je kind 's middags weer met energie en aandacht op school de lessen kan volgen.

Ook met verjaardagen moedigen we op school feestelijke maar gezonde traktaties aan. Snoep, chips enzovoorts wordt zo veel mogelijk met de kinderen mee naar huis gegeven, zodat ouders er zelf invloed op hebben wat het kind eet, hoeveel en wanneer. Bij de bso besteden we wel aandacht aan de verjaardag van je kind, maar er hoeft niet getrakteerd te worden. Dat is vaak al op school gedaan.



Op internet is veel te lezen over gezonde lunch-ideeën of traktaties. Kijk eens op de volgende websites ter inspiratie:

<http://www.gezondtrakteren.nl/>

of <http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/traktaties-en-kinderfeest.aspx>

Wij wensen u naast een gezond en verantwoord voedingsjaar ook weer een heel fijne week.

Met vriendelijke groet,

Hilda Delacourt en Kees van Sprundel, directie

Hallo ouders / verzorgers van Kbs Weilust,



Mijn naam is Ria Keijzers en ik ben de initiatiefneemster van de Taalklas Volwassenen INOS. We geven taallessen aan ouders en niet-ouders uit de wijk en tegelijkertijd proberen we hun jonge kinderen ook al een Nederlands taalbad te geven.

Begin september ben ik samen met Shana enthousiast van start gegaan met het opzetten van de Taalklas Volwassenen Weilust. Dit is de vierde locatie van TKV INOS. Het was de bedoeling dat ik tot aan Kerst twee groepen zou draaien en dat daarna een Weilustcollega het werk van mij over zou nemen.

Helaas kregen we eind oktober te horen dat een bepaalde subsidie voorlopig geen doorgang zou vinden.

Het heeft ons een aantal weken flink beziggehouden, want we wilden natuurlijk niet dat we hetgeen we opgebouwd hadden weer af moesten breken. Gelukkig kwam in de laatste week van het vorige jaar het verlossende antwoord! Er bleek nog voldoende geld aanwezig te zijn om 18 groepen draaiende te houden tot aan de zomervakantie, maar we draaien er 20. De twee groepen die we financieel tekort komen, betreffen 2 groepen op Kbs Weilust. Maar ook hier hebben we gelukkig een oplossing voor gevonden: 2 stagiaires van de opleiding docent NT2 zullen deze groepen op vrijwillige basis gaan draaien. Hierdoor kunnen alle cursisten toch blijven komen!

Wij zijn allemaal heel erg opgelucht dat de Taalklas Volwassenen Weilust kan blijven voortbestaan.

Ik draag het stokje over aan Magda + Marjon en wens Shana heel veel succes met de voortzetting van alles.

Hallo allemaal,



Ik wil me langs deze weg even voorstellen. Ik ben Marjon Jacobs en woon met mijn vriend en drie kinderen in Breda. Ik ga vanaf januari samen met Magda en Shana de taallessen voor volwassenen op Weilust geven. Nadat ik een jaar of 13 in het basisonderwijs had gewerkt, was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Ik ben in maart als vrijwilliger taallessen op de John F. Kennedy school gaan geven. Omdat ik dat heel leuk vond, heb ik besloten in september de post-hbo opleiding bij Fontys in Tilburg te gaan doen. Van vrijwilliger ben ik dus stagiaire geworden en heb ik tot de kerstvakantie anderhalve dag in de week stage gelopen op de JFK. Vanaf nu zal ik een dag op de JFK stage lopen en op maandag een halve dag op de Weilust. Ik ben benieuwd naar de nieuwe cursisten en heb zin in deze nieuwe uitdaging!

Hallo allemaal,



Vanaf het begin van dit schooljaar heb ik naast Ria Keijzers als stagiaire gewerkt. Het is tijd om me aan jullie voor te stellen. Ik ben Magda Pattiha en ik woon in Breda. Vanaf januari zal ik een duo vormen met Marjon Jacobs en op de vrijdagochtend taallessen aan volwassenen geven. Dit doe ik in het kader van de opleiding docent NT2. Deze opleiding stond nog op mijn wensenlijstje, want ik zie het als een mooie uitbreiding van mijn werkzaamheden als leerkracht. Op de andere dagen werk ik als leerkracht op het Brederocollege (vso) op de afdeling havo onderbouw en ben ik ook ambulante

begeleider REC 4 op een reguliere school. Eerder heb ik gewerkt als leerkracht basisonderwijs, docent MBO en taaldocent Indonesische talen.

Ik heb er zin in om samen met Marjon en natuurlijk ook Shana met de enthousiaste cursisten aan het werk te gaan.

Taalklas Volwassenen Weilust is op zoek naar vrijwilligers.

We zijn op zoek naar enthousiaste, lieve mensen die het leuk vinden om op de kleine kinderen van de cursisten te passen. De kinderen variëren in leeftijd van 0-4 jaar. De cursus is op maandag- en vrijdagochtend.

Ook zijn we op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn om ons te ondersteunen bij de lessen bij het aanleren van de Nederlandse taal aan onze cursisten (lezen, schrijven, spreken, luisteren). Met name op maandag- en vrijdagochtend van 8.30 – 10.00 uur kunnen we extra hulp gebruiken.

Heeft u interesse, of kent u iemand die interesse heeft? Meldt u dan z.s.m. aan bij juf Shana.

GEVONDEN VOORWERPEN



UIT DE WIJK / UIT DE STAD

VORMSEL 2019

Als uw zoon of dochter in groep 8 zit, mag hij of zij het sacrament van het heilig vormsel ontvangen in de kerk. De vormselviering vindt plaats op de vrijdag voor Pinksteren, 7 juni 2019. Graag bereiden we uw kind voor op het vormsel. Het doel van deze voorbereiding is om u te ondersteunen in de geloofsopvoeding van uw kind. Wij bieden uw kind de gelegenheid om op een eigen manier haar of zijn geloof verder te ontdekken, te verdiepen en te verbreden.

Het aanbod dat we de vormelingen bieden, bestaat uit de startzondag, twee zaterdagen in een klooster, en een drietal andere activiteiten.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het vormsel: Hoe wordt de voorbereiding vorm gegeven? Of wat houdt het voor mij als ouder in? Om op deze en andere vragen een antwoord te geven, organiseren wij een

startzondag

op zondag 24 februari 2019 om 10.00 uur

in de Michaelkerk, Hooghout 67 in Breda (om 9.45 uur staat de koffie klaar)

Graag horen we van u of uw kind mee wil doen met de voorbereidingen. De aanmelding kan digitaal, en wel naar emailadres hannekeoomen@online.nl. We ontvangen uw aanmelding graag zo snel mogelijk, uiterlijk 1 februari 2018.

U krijgt vervolgens digitaal het aanmeldformulier toegestuurd en de data met het volledige programma.

Werkgroep Vormsel