

# Weilustwekker



Schooljaar 2018-2019

Nr. 14

29 november 2018

## VAN HET TEAM

Beste ouders en verzorgers,

Krijgt u het allemaal een beetje mee?  
Alle leuke avonturen rond de komst van de Sint?  
Er is weer van alles aan de hand op en rond de school.  
Maandag was er plotseling een kampeerplaats voor de Sint gereserveerd en afgebakend op het speelplein.  
Dinsdag hadden Sint en Piet de schone was aan een waslijn op de speelplaats opgehangen en woensdag lag overal (nat) toiletpapier en hingen overal Pietenpetten in de bomen op het schoolplein.  
Het lijkt wel of er in de avonduren gekampeerd wordt op school door de Pieten.  
We hebben nog niets gehoord van de Sint, maar er is in ieder geval wel iets geheimzinnigs aan de hand.  
Ik ben benieuwd wat de verklaring gaat zijn van alle vreemde zaken.



We hebben in ieder geval de nieuwe vlag (weer verzorgd door de ouderraad van onze school) van de Sinterklaasviering al vast maar in top gehangen, zodat de Sint en de Pieten weten dat ze welkom zijn en dat alle kinderen en hun ouders weten dat we breed aandacht besteden aan dit mooie feest voor de kinderen.

Jammer dat er af en toe een schaduw over geworpen wordt, omdat niet alle volwassenen elkaar willen en kunnen verstaan over de invulling er van. Ik hoop dat we toch waar mogelijk rekening houden met elkaar en begrip proberen op te brengen voor elkaars standpunten, zodat dit feest niet verloren hoeft te gaan.

Mijn advies is steeds om zoveel mogelijk de maatschappelijke veranderingen te accepteren en mee te nemen in ontwikkelingen rond dit feest.

Graag wil ik u ook weer attenderen op onze jaarlijkse actie voor de voedselbank. Verderop in deze Weilustwekker leest u hier meer over.

Wij gaan de gezellige maand weer in, maar we weten allemaal dat dit niet voor alle mensen en hun gezinnen geldt. Een kleine bijdrage in de dozen/manden in de aula van de school is dus van harte welkom.

U doet toch ook weer mee?

We moeten de leerlingen steeds voor blijven houden dat er ook anderen op de wereld (en soms ook zelfs in hun eigen omgeving) zijn die het minder goed hebben. Daarmee moeten we hen leren solidair te zijn. Pas dan krijgen we een mooie wereld met open oor en oog voor elkaar.



Afgelopen dinsdag werden we tegen half vijf helaas opgeschrikt door een heel vervelend verkeersongeval, waarbij een vijfjarige leerling van onze school betrokken was. Zij was aangereden op het zebrapad voor de school door een automobilist.

We hebben eerste hulp kunnen verlenen, maar de leerling moest toch met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht worden. We hopen dat ze snel herstelt en weer terug komt op school.

Volgende week vieren we het feest rond Sint-Nicolaas natuurlijk ook op school. We doen dat dit jaar op dinsdag 4 december, omdat anders de Sint nooit alle groepen voldoende aandacht kan geven tijdens zijn bezoek en niet iedereen bij zijn intocht kan zijn. Het is natuurlijk het leukst als de hele school daar getuige van is. U bent natuurlijk ook allemaal van harte welkom, als u achteraan sluit.

Natuurlijk gaan de groepen 6, 7 en 8 die dag aan de slag met hun surprises, terwijl de andere groepen een mooie dag voor de SINT en de Pieten organiseren met hun acts en liedjes.

Daardoor zal in de meeste groepen op 5 december een gewoon (mogelijk iets aangepast) lesprogramma worden gegeven.



Op 6 december hebben wij weer een van onze studiedagen en vrijdags zijn de leerlingen vrij van school, terwijl de medewerkers gewoon op school aan het werk zijn. Hierdoor hebben de leerlingen in ieder geval ruim de tijd om optimaal te genieten van hun Sinterklaascadeautjes.

Aangezien we die donderdag niet werken met leerlingen, zal er die week ook geen Weilustwekker verschijnen.

Dus 15 december hoort en leest u weer meer van ons.

Waarschijnlijk gaan we het dan al weer over Kerst hebben. De tijd vliegt als je plezier hebt. Ik wens u dus deze keer graag een fijne TWEE weken. Geniet van de gezelligheid, de attenties en van elkaar.

Met vriendelijke groet, mede namens het team van Weilust.

Hilda Delacourt en Kees van Sprundel, directie



Beste ouders,

Aanstaande dinsdag 4 december hopen we Sint en zijn Pieten te mogen verwelkomen voor zijn jaarlijkse bezoek aan Weilust. De kinderen worden die dag op de normale tijd in de groep verwacht. Om 08.40 uur gaan alle leerlingen met hun leerkracht naar buiten. Uiteraard vinden we het erg gezellig als u op het schoolplein wacht om samen met de kinderen en de leerkrachten Sinterklaas te ontvangen. Na de aankomst gaan de kinderen weer met hun eigen juf of meneer naar binnen om er een gezellige dag van te maken. Natuurlijk nemen de Pieten ook altijd wat te snoepen mee. Heeft uw kind een allergie? Wilt u dan zelf met de leerkracht afstemmen wat uw kind wel/niet mag en eventueel zelf voor iets vervangends te snoepen te zorgen. We hopen dat het voor alle kinderen, groot en klein, weer een gezellig feest mag zijn!

De Sinterklaascommissie

### BEZOEK BAKKERIJ VAN KUIJK BISSCHOPSHOEVE



In groep 2-3 zijn we bezig met het thema "Bakker" en hebben we een Pietenbakkerij in de klas. Om te kijken wat er nu allemaal precies te koop is en hoe je het beste je brood kunt verkopen, gingen we op bezoek bij de bakkerswinkel "Van Kuijk" op de Bisschopshoeve. In kleine groepjes gingen de kinderen op pad. Met een kijkvraag (bijv. Zie je ook cijfers? Waar zijn die voor? Wat wordt er

nog meer verkocht? Hoeveel soorten brood kun jij ontdekken?) en een iPad voor foto's beleefden de kinderen een heerlijke ontdekkingstocht. Ze waren erg welkom in de winkel om te komen rondneuzen én kregen nog een lekkere eierkoek ook, de bofferds! Bedankt lieve mensen van Bakkerij "Van Kuijk" en lieve papa en mama's voor het meehelpen bij deze activiteit! De Pietenbakkerij draait vol enthousiasme op volle toeren!

## SAMEN VOOR DE VOEDSELBANK



**B**

**HELP MEE**  
SAMEN VOOR DE VOEDSELBANK  
3 T/M 14 DECEMBER  
LEVER HIER JOUW PRODUCTEN IN!

DE PRODUCTEN KUN JE INLEVEREN OP DE VOLGENDE DAGEN EN TIJDEN:

De producten worden verzameld in de aula.  
U kunt producten inleveren op elke schooldag.  
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.15 en 17.00 uur  
en op woensdag tussen 8.15 en 14.00 uur.

BOODSCHAPPELIJSTJE  
PAKKEN KOFFIE  
THEE  
SOEP  
RIJST  
PASTA  
PASTASAUUS  
ZOET BELEG  
LANG HOUDBARE MELK

**B** OMROEP  
BRABANT  
HET GEVOEL VAN HIER

OMROEPBRABANT.NL/VOEDSELBANK

Dit jaar zullen wij weer inzendpunt zijn voor de actie "Samen voor de voedselbank" georganiseerd door Omroep Brabant. Van **3 tot en met 14 december** zetten wij de deuren open voor mensen die iets extra's willen geven voor de voedselbank. Het inleveren van producten kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 08.15 uur en 17.00 uur. Op woensdag kunnen producten ingeleverd worden tussen 08.15 uur en 14.00 uur.

De benodigde producten zijn: pakken koffie, thee, soep, rijst, pasta, pastasaus, zoet beleg, lang houdbare melk. Alles zal in de aula verzameld worden. We hopen weer op een grote opbrengst!

Met vriendelijke groeten,  
Hannelore Kwekkeboom

## GEVONDEN VOORWERPEN



## UIT DE WIJK / UIT DE STAD



### EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Lesley Feskens en ik ben school CJG-er in Breda Zuidoost. Ik ben verbonden aan Obs de Toermalijn, Kbs de Burchtgaarde, Kbs Jacinta, Kbs Laurentius en Dr. De Visserschool. Per direct ga ik ook starten op Kbs de Weilust, ter vervanging van Danielle Ritsema. Hieronder leg ik uit wat het CJG is en waarvoor u mij kunt benaderen.

### Wat is het CJG?

Het Centrum Jeugd en Gezin is dé vraagbaak voor ouders, opvoeders en kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar in Breda, Alphen, Chaam en Baarle Nassau. Opvoeden is een leuke en uitdagende taak die ouders meestal goed aangaat. Opvoeden kan ook lastig zijn. Als ouders kun je dingen tegen komen waarmee je je soms even geen raad weet. Dat hoort er allemaal bij. Toch is het fijn als je met je opvoedvragen terecht kunt bij iemand die met je meedenkt of deskundig advies kan geven.

### Waarvoor voor kunt u bij mij terecht?

Ik ben beschikbaar voor alle vragen die spelen rondom opvoeden en opgroeien. Dat hoeft niet alleen over schoolse zaken te gaan, dit kan ook gaan over de opvoeding in het algemeen of over de thuissituatie van u en uw kind(eren). U kunt bijvoorbeeld bij mij terecht met vragen over slapen, eten, weerbaarheid, pesten, hoe bereid ik mijn kind voor op het feit dat we gaan scheiden, rouw etc. We kunnen ook altijd een vervolg afspraak plannen. Als er (tijdelijk) meer ondersteuning nodig is voor uw kind of u als ouder, kan ik een CJG-coach inschakelen. De CJG-coach kan een aantal gesprekken hebben met u en/of met uw kind(eren). Mocht er gespecialiseerde hulp nodig zijn, kan ik indien nodig een verwijzing regelen, d.m.v. een beschikking. Deze aangeboden ondersteuning vanuit het CJG is kosteloos. Uiteraard is dit alles in overleg en samenspraak met u als ouder.

#### Welzijn van het kind voorop

Als school CJG-er werk ik nauw samen met de school, maar ik ben niet in dienst van de school. Ik ben een onafhankelijke en neutrale gesprekspartner. De ontwikkeling en het welzijn van uw kind staan voorop. Iedereen kan bij ons terecht met vragen rondom opvoeden en opgroeien!

Als u vragen heeft kunt u binnen lopen tijdens het spreekuur. Ik ben aanwezig op donderdag ochtend in de oneven weken van 8.30 tot 9.30. Ik ben ook bereikbaar via de mail of per telefoon. Regelmatig ben ik in gesprek, waardoor ik niet altijd bereikbaar ben. Laat een voicemailbericht, app of mail voor mij achter en ik neem contact op.

Met vriendelijke groet,  
Lesley Feskens



School CJGer Breda Zuidoost

[Lesley.feskens@cjgbreda.nl](mailto:Lesley.feskens@cjgbreda.nl)

0800-4440003 / 06-51202213

Werkdagen: dinsdag t/m donderdag

[www.cjgbreda.nl](http://www.cjgbreda.nl)

Volg ons ook op [Facebook](#) en [Twitter](#)



## OPVOEDTIPS OVER SINTERKLAAS

CJG Breda ondersteunt ouders en jeugd bij het opvoeden en opgroeien. Hoe groot of klein je vraag ook is, je kunt ermee terecht bij de School-CJG-er voor gratis advies en ondersteuning. Elke maand geven we een opvoedtip. Wil je hier meer over weten of heb je een andere opvoedvraag? Neem dan contact op met de school-CJG-er. Op jouw school is dat: Lesley Feskens tel: 06-51202213 e-mail: [lesley.feskens@cjgbreda.nl](mailto:lesley.feskens@cjgbreda.nl)

### Sinterklaas

Veel gezinnen in Nederland vieren het Sinterklaasfeest op 5 december. Al ver voor 5 december wordt in winkels, op televisie en op de meeste scholen aandacht besteed aan de komst van de Sint. Dit is een spannende maar leuke periode voor kinderen. Als ouder kun je zorgen hebben over het Sinterklaasfeest.

### Cadeaus

Natuurlijk beslis je als ouder zelf over het aantal cadeaus dat je geeft. Je hebt hierbij altijd te maken met klasgenoten op school die meer of minder krijgen. Probeer je hier niet te veel van aan te trekken. Realiseer je dat het mooiste cadeau zeker niet het duurste hoeft te zijn. Maak in elk geval goede afspraken met je kind. Spreek bijvoorbeeld een vaste dag in de week af waarop je kind zijn schoen mag zetten.

### Bang voor Sinterklaas

Hoewel het Sinterklaasfeest natuurlijk heel erg leuk is, kunnen kinderen Sint of Piet eng vinden. Neem deze angst serieus. Probeer samen, stap voor stap de situatie aan te gaan. Forceer niets, hierdoor kan je kind nog bang worden. Verplicht je kind dus niet meteen om bij Sinterklaas op schoot te gaan zitten. Maar begin bijvoorbeeld met een hand geven. Geef een compliment als je kind rustig is gebleven in de buurt van Sinterklaas of Piet.

### Sinterklaas bestaat niet

Vanaf ongeveer 6 jaar kunnen kinderen gaan twijfelen over Sinterklaas. Wees dus voorbereid op lastige vragen. Pas vanaf 8 jaar zijn kinderen zich wat meer bewust van de echte wereld. De kans is dan groot dat je kind de verhalen over Piet die door een schoorsteen past niet meer zo snel gelooft. Voor veel kinderen is dit dan ook de leeftijd dat ze niet langer meer in Sinterklaas geloven.

### Zwartepietendiscussie

Tegenwoordig verschillen veel mensen van mening over Zwarte Piet. De ene groep mensen vindt Zwarte Piet een vorm van racisme. De andere groep mensen vindt dit niet en zien het als onderdeel van de Nederlandse traditie.

Probeer je kind buiten deze discussie te houden. Misschien maakt het voor jouw kind helemaal niets uit hoe Piet eruit ziet.

